

# Media van de Week

## Allemaal vriendjes (boek)

- *Titel:* Allemaal vriendjes
- *Medium:* boek
- *Uitgever:* Uitgeverij Moon
- *Auteurs:* Marianne Busser en Ron Schröder
- *Illustraties:* Marc Janssen
- *Leeftijd:* 4+ jaar (NB: lees 'Oordeel')
- *Prijs:* € 4,99
- *Sterren:* 4

### Beschrijving

Onder het motto 'Kom erbij!' staan tijdens de Kinderboekenweek 2018 boeken met het thema 'Vriendschap' centraal. Het boek *Allemaal vriendjes* bevat 13 grappige, bijzondere en zielige versjes over vriendschap in allerlei vormen. Zoals de afwezigheid ervan, maar ook troost: 'want als je je alleen voelt is het echt ontzettend fijn dat er op de wereld zo veel leuke boeken zijn'. Een gepeste jongen vindt vriendschap bij een monster die het pesten stopt. Een meisje is blij met haar verzonnen vriendje. Het bevat ook gedichtjes die een ode brengen aan vriendschap in de brede zin ('het lijkt me zo ontzettend fijn als alle kinderen steeds samen dikke vriendjes zouden zijn').



### Oordeel

*Allemaal vriendjes* is een prachtig geïllustreerd boek met mooie versjes die allerlei aspecten van vriendschap laten zien én voelen. Het mooie aan poëzie is dat het dicht bij de emotie zit. Die beperkte hoeveelheid woorden vertellen zo ontzettend veel over gevoel: hoe fijn het is om vriendschap te mogen ervaren, hoe moeilijk de afwezigheid ervan is. Het meest hartverscheurend is het gedichtje 'Milou's vriendenboekje'. Kinderlijk enthousiasme is hierin gesmoord in de harde werkelijkheid ('Toen is Milou snel weggelopen, haar ogen nat en rood gekleurd, ze had haar boekje net die morgen van verdriet kapot gescheurd'). Er komt ook aan bod hoe je met gevoelens om kunt gaan ('we hoeven het alleen maar goed te maken – echt, een heel klein beetje ruzie is niet erg'). Kortom: een rijk boek voor een kleine prijs.

### Tips voor op de groep

In verband met de emoties die het boekje op kan roepen is het handig om vooraf een beetje te weten wat er op sociaal gebied speelt in de groep(en). Praten met alle betrokkenen is het beste 'wapen' tegen uitsluiting en pesten. Maar als er sprake is van pesten, dan is het wel prettig als de 'gepeste(n)' van te voren weten dat dit het plan is. Hoe voelt hij/zij daarover? Het is een gevoelig onderwerp en daarom goed om er even bij stil te staan. Tot in hoeverre moet het met wie van te voren besproken worden (kinderen, ouders, management, etc.)?

Klaar om aan de slag te gaan met het boekje? Gebruik dan de volgende tips:

- Praat voordat jullie het boek gaan lezen over emoties en vriendschap. Wat weten kinderen over emoties en gevoelens? Wat is vriendschap?
- Praat voorafgaand met de kinderen ook over poëzie. Wat zijn gedichten? Wanneer rijmt er iets? Kennen de kinderen gedichten? Of versjes? Kan iemand bijvoorbeeld het volgende versje afmaken: 'Ben je boos.....' (Pluk een roos, Zet 'm op je hoed, Ben je morgen weer goed).
- Speel de video '[Kom erbij!](#)' van Van kinderen voor kinderen (het themalied van de Kinderboekenweek 2018) af en bespreek het na. Waar wordt over gezongen?
- Draag de versjes uit het boek voor (of laat elk kind een gedicht voorlezen) en bespreek het elke keer na. Het mooie aan gedichten is dat er niet één waarheid is. Er is geen sprake van goed of fout bij het interpreteren van of napraten over gedichten.